

WEEKBULLETIN 1

Jaargang 36 02-09-2016



jenaplanschool de Lanterne | www.delanteerne.nl | directie@delanteerne.nl | 024-3734191

Belangrijke data

Woensdag 7 september:

Informatieavond middenbouw

Gevonden voorwerpen

In de zomervakantie is er in de school flink opgeruimd en gepoetst om zo het nieuwe schooljaar fris van start te gaan.

Een groot aantal jassen, tassen e.d. die voor de vakantie zijn blijven hangen of liggen hebben we verzameld en kunnen opgehaald worden.

Op maandag 5, dinsdag 6 en woensdag 7 september liggen alle gevonden voorwerpen buiten op de speelplaats bij de hoofdingang uitgesteld. Bij slecht weer binnen op het Leerplein.

Woensdagmiddag krijgt alles wat er na 13.30u niet is afgehaald een nieuwe goede bestemming.

Jaarthema

De komende weken nemen wij de kinderen mee in het thema 'tijd' tijdens de weekopeningen. Tijd is een moeilijk te vatten begrip. Een begrip dat niet echt begrepen kan worden, maar wel ervaren. De beeldhouwer en dichter Henry van Dyke verklaart het zo: "Tijd gaat te langzaam voor wie wacht, te vlug voor wie bang is, duurt te lang voor wie verdriet heeft en te kort voor wie blij is..." Dit duidt op de tweezijdigheid van de tijd, die door de oude Grieken 'chronos' en 'kairos' werd genoemd. Chronos heeft te maken met klokken, deadlines, horloges, agenda's, planners, schema's, wekkers. Kairos heeft te maken met transcendentie, oneindigheid, eerbied, vreugde, passie, liefde, het Gewijde. Kairos is tijd op zijn best. Kairos laat los. Vaak leven we in chronos, maar verlangen we naar kairos. Dat is onze dualiteit. Samen met de kinderen voeren we filosofische gesprekken over wat tijd voor hen betekent. Wanneer vliegt de tijd? En wanneer kruipt de tijd juist? Wat als je de tijd kon terugdraaien? En wat als er geen tijd zou zijn?



Wenproject



Elk schooljaar starten we met een wenproject, dit jaar met "Ik ben een ster".

Met elkaar in een nieuwe samenstelling zijn we met elkaar in gesprek en aan het werk en spelen en vieren we samen. Vanuit het steeds geïnteresseerd zijn in de ander, bouwen we aan een krachtige stamgroep. We gebruiken bij dit thema het filosofische boek "De Kleine Prins" van Antoine De Saint Exupery. Een boek dat overigens ook voor volwassenen veel inspirerende teksten bevat. Om het boek nog meer te laten leven bij de kinderen willen we de mogelijkheid bieden om het boek ook na te spelen. Op het Leerplein staat daarom een grote boom, gevuld met klerhangers waaraan de personage beschrijvingen uit het boek hangen met bijpassende kleding. Echter de hoofdpersoon uit het boek heeft kenmerkende kleding nodig, die genaaid moet worden. De stof en het garen hiervoor zijn al aanwezig. We zoeken alleen nog een ouder die bereid is onderstaand "hansopje" te naaien (we hebben geen patroon). Mocht u dit willen doen, heel erg graag!! U kan dan even contact opnemen hierover met onze leerpleinarchitecten, Hilde Arts of Wilma van Roosmalen.

Ik ben een ster

Na de vakantie zijn we begonnen met het project ik ben een ster. In onze klas Het Bergkristal hebben we het over het heelal. In de klas gingen we op het digibord allemaal woorden opschrijven en vragen erover stellen. Bijvoorbeeld: kan het zwarte gat vol raken? Of is er een einde aan het heelal? Dat soort vragen. We hebben ook een schilderij gemaakt. Eerst moesten we het hele blad blauw verven, daarna moesten we er zwart overheen doen, dan maakt het een mooi effect, want het heelal is niet helemaal zwart of blauw. Dan moesten we met witte verf sterren maken. Dat deden we met een spattechniek. Dan moest je met vinger over het stugge haartje van de kwast en dan kreeg je spettertjes op het blad, het lijken dan net sterren. Planeten hebben we met pastelkrijt gemaakt. Hiernaast zijn foto's van onze schilderijen en de woorden op het bord. Dit project gaat door tot de volgende vakantie.

Senna & Jillis uit Het Bergkristal



Naschools leuke dingen doen!

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. De start van alles wat je na schooltijd kunt doen, komt er ook aan. Van muziek tot techniek, van dans tot judo: er zijn genoeg mogelijkheden! Het hangt wel af van het aantal deelnemers of iets kan doorgaan of niet. Daarom nog een laatste oproep: meld je deze week nog aan voor het aanbod van je keuze. Dan wordt de balans opgemaakt en weten we met zekerheid te melden of iets doorgaat.

Een aantal zaken is duidelijk (**al zijn aanmeldingen ook nog steeds mogelijk**):

Voor **textiel**: dat gaat door op donderdag vanaf 14.15 uur en vrijdag vanaf 15.15 uur bij Marie-Louise Fransen.

Voor **creatief** tekenen: dat gaat door, vanaf donderdag 8 september, om 14.30 uur. Hilde Vos verzorgt de lessen, met haar kun je over de lessen communiceren: hilde_vos@hotmail.com

Voor **judo**: er starten 4 groepen, tussen 15.00 en 18.00 uur op de donderdag. Tomoda, Maurice Orth, houdt iedereen op de hoogte.

Muziek, keyboard en blokfluit van Hellen Visschers gaan allebei door op de maandag vanaf 14.30 uur.

Techniek gaat door, op de dinsdag, vanaf 14.30. Gestart wordt met de jongsten en later zijn de ouders aan de beurt. Kitty de Waal stuurt hierover nog een mail. Bij haar opgeven kan nog steeds: k.dewaal@slingertouw.nl

Muziekoriëntatie en spelen met muziek voor de kleintjes: nog niet helemaal duidelijk of er voldoende aanmeldingen zijn. Communiceer hierover direct met Muziek op Maat (info@muziek-op-maat.nl)

Blind typen, door Gigakids, Femke van den Berg (femke@bisontekst.nl) start pas op 10 januari 2017, maar heeft doorgaans voldoende aanmeldingen om te kunnen beginnen.

Voor **dansen** lijkt genoeg belangstelling. Er wordt met de dansdocente overlegd over het wat en wanneer (want een dag en tijd is nog niet duidelijk). Alle aanmeldingen staan op een lijst. Ga ervan uit dat de start pas eind september/begin oktober.

Voor **koken** geldt dat we op dit moment echt onvoldoende deelnemers hebben om te starten. Als we er niet meer bij krijgen, gaan we hiermee niet van start. Neem contact op met Rian Panis, r.panis@slingertouw.nl

De aanbieder zelf communiceert dus met jullie over begin, prijs, en al dan niet doorgaan. Lees op je gemak nog eens door wat er zoal te doen is. [Hier](#) vindt u nog het volledige overzicht.

We horen graag van jullie!

MysteryX:

Hoe fop je je hersenen?

Woensdag 14 september van 15.00 tot 17.00 uur in het Junior Technovium

Kent uw kind het trucje van de rubberen hand? Dat er een rubberen hand op tafel ligt en het dan net lijkt of dat het de eigen hand is? Ha! Dan hebben de hersenen hem of haar gefopt! Is uw kind nieuwsgierig naar hoe dat kan? En hoe je je eigen hersenen voor de gek kunt houden? Dan kan uw kind naar Mystery X! U bent van harte uitgenodigd om samen met vrienden naar het Junior Technovium in Nijmegen te komen. Graag inschrijven via www.mysteryx.nl.

Op 12 oktober staan 'kraak de code' en op 6 november de 'Junior Wetenschapsquiz' gepland.

